

VAN HARTE WELKOM BIJ ONTMOETINGSPLEK **DE DONK** IN DEN DUNGEN!

Vivent en Bint bieden samen een gezellige ontmoetingsplek voor alle inwoners van Den Dungen.

Of u nu op zoek bent naar een fijne daginvulling, zoals u misschien kent van dagbesteding, of gewoon zin heeft in een kop koffie en een praatje: iedereen is hier welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of zorgbehoefte.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Gezellig samenkomen

Ontmoet bekenden uit de buurt in een vertrouwde omgeving.

Leuke activiteiten

Doe mee aan creatieve activiteiten, speel een spelletje, kook samen of geniet van een gezamenlijke lunch. Neem gerust uw eigen ervaringen, interesses of hobby's mee om bij te dragen aan de ontmoetingen.

Voor iedereen

Ook zonder zorgindicatie bent u welkom. Heeft u extra ondersteuning nodig? Dan staan onze medewerkers en vrijwilligers voor u klaar. U kunt hier blijven, ook als u in de toekomst meer zorg nodig heeft.

PRAKTISCHE INFORMATIE ----->>>>

ONTMOETINGSPLEK DE DONK

PRAKTISCHE INFORMATIE

De ontmoetingsplek is geopend op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur. Na aanmelding bekijken we samen welke dag het beste bij u past en spreken we af hoeveel dagen u komt.

Let op: het is helaas niet mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen.

Kosten

Voor deelname aan de ontmoetingsplek betaalt u €20,60 per maand voor het lidmaatschap. Dit is een bijdrage in de kosten voor eten en activiteiten.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Neem dan contact op met Bint via info@bintwelzijn.nl of 073-5515432.

Interesse in vrijwilligerswerk bij de ontmoetingsplek?

Ook dan kunt u contact opnemen met Bint.

Ontmoetingsplek DE DONK
Litsersstraat 4, 5275 BV Den Dungen

Een fijne plek voor iedereen!

